



31 januari 2019 ... dag van de directeur



Van directeurs kan je minstens hetzelfde zeggen!

Jij hebt niet de omkadering en de middelen die andere sectoren wel ter beschikking hebben om je team aan te sturen. En toch sta je daar, dag in, dag uit. De ene dag met voldoening, de andere pompaf van het brandjes blussen, de éne dag vervuld door wat je mee mocht mogelijk maken, de andere dag ben je voortdurend in de weer geweest en vraag je je 's avonds af wat je nu eigenlijk hebt gedaan.

“dankjewel” en je laten weten dat wij weten dat het niet evident is.

DIRECTEUR ...vandaag is het jouw dag.

Misschien is het een dag zoals een andere, met succesjes en beslomeringen, met plezier en problemen, met kinderen en leraren en ouders.

Maar misschien is er vandaag ook een extra lichtpuntje. Een moment waarop je tegen jezelf zegt: ‘Dit is de mooiste job van mijn leven, ik ben blij dat ik dagelijks voor zoveel kinderen en leraren het verschil kan maken!’.

De pedagogische begeleidingsdienst wil jou van harte bedanken voor je dagdagelijkse inzet, je enthousiasme en jouw onvergetelijke inzet!



Beste directeur

Vandaag mag jij in de bloemetjes worden gezet.

Het is jouw dag.

Een hele grote **DANKJEWEL** omdat je dag in dag uit mensen aanwakkert, omarmt en samen brengt.

Wonderlijk is het wat je doet!

Een gedicht van Geert De Kockere voor jou :

Soms komen mensen samen
en ontstaat er iets wonderlijks.

En alle andere mensen wijzen dan en fluisteren:
Kijk, iets wonderlijks!

En het wonderlijks gaat zijn gang,
doet zingen en wordt omarmd,
omarmd,
en wordt nog wonderlijker,
een vuur dat zichzelf aanwakkert.

Soms komen mensen samen
en ontstaat er iets wonderlijks.
Je begrijpt niet hoe het werkt.
Maar het werkt! Het werkt!

Vriendelijke groet en geniet van deze dag.
Het is jou van harte gegund!

Myriam

Myriam De Backer
Inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst

Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken...JIJ bent er zo één!

Er moeten mensen zijn die **zonnen aansteken**,
voordat de wereld verregent.

Die **zonnevliegers oplaten** als het ijsig winterert en
confetti strooien tussen de sneeuwvlokken.

Er moeten mensen zijn die aan de uitgang
van het kerkhof **ijsjes verkopen**.
En op puinhopen **mondharmonica spelen**.

Er moeten mensen zijn die op een stoel gaan
staan om **sterren op te hangen in de mist**.
Die **lente maken** van gevallen bladeren,
en van gevallen schaduw licht.

Er moeten mensen zijn die **ons verwarmen**,
En die in een wolkenloze hemel,
Toch **in de wolken zijn**.
Zo hoog, ze **springen touwtje** langs de regenboog,
Als iemand heeft gezegd, **kom maar in mijn armen**.

Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt,
in grote witte letters **LIEFDE verven**.
Ze schrijven met hun paraplu " I LOVE YOU "
In het zand omdat ze zo **gigantisch in het leven opgaan**.

Bij dat soort mensen hoor jij!

Die op het tuinfeest **in de regen blijven dansen**,
Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan.

Het mag gezegd: het is immers jou dag!

**Dank je wel om er elke dag op jouw school
als eerste en als laatste te staan,
vol enthousiasme, veerkracht, vechtlust,...**

(naar Toon Hermans)



Bart De Wilde
Pedagogisch begeleider

